

## **Kapitel 1: Tiden op til Sognet udskilles og den midlertidige kirke opføres (frem til februar 1949)**

### **Først Gentofte kirke**

I Valdemar den Stores regeringstid og mens Absalon var biskop over Roskilde – ca. 1175 – blev der bygget en kirke i Gentofte, der dengang var en lille landsby. Denne Gentofte Kirke var lige indtil 1876 ene om at betjene hele det, der i dag er Gentofte Kommune. Først da blev Ordrup Sogn udskilt. Befolkningstallet blev ved med at stige endog meget hurtigt i slutningen af 1800-tallet og de første år af 1900-tallet. Derfor blev et Hellerup Sogn udskilt fra Gentofte i 1901. Men det skulle ikke slutte derved. Mindre end 40 år efter at Ordrup Sogn var udskilt, måtte det foretage en sogneudskillelse mod nordøst – og Skovshoved Sogn opstår i 1915. For Hellerup Sogn gik det endnu hurtigere – allerede i 1918 udskilte man den nordligste del af Hellerup og oprettede Maglegård Sogn, også kaldet Messias. Gentofte Sogn skrumpede endnu mere ind – da Vangede Sogn i 1931, Dyssegård Sogn i 1938 og Jægersborg Sogn i 1941 blev udskilt. Man var dog klar over, at det ikke var slut endnu. Der var en kraftig befolkningstilvækst især i det vestlige Hellerup.

### **De første tanker om Helleruplund**

Selv da man havde udskilt Maglegård fra Hellerup Sogn, var man næsten med det samme klar over, at der måtte komme en udskilning også vestpå. Den i 1913 tiltrådte sognepræst ved Hellerup Kirke Laurits N. Knudsen og ikke mindst hans residerende kapellan fra 1918, Sven Nielsen, havde opmærksomheden henvendt på, at den dag ville komme, da en udskillelse af Sognet ville blive nødvendig. En tid tænkte de stærkt på at erhverve den trekantede grund på hjørnet af Kildegårdsvej og Hellerupvej afgrænset af Bernstorffsvej på sin 3. side som et passende sted at opføre en kirke. Sagen faldt dog til jorden, da Pastor Sven Nielsen - som selvom han beskrives at "boltre sig som en fisk i vandet mellem Hellerups ungdom" – i 1924 rejste til Argentina for at blive præst for den danske menighed i Buenos Aires.

Det blev dog mere og mere klart for menigheden i Hellerup Sogn, at der må findes en løsning til aflastning af det gamle sogn, da det med sine ca. 14.000 indbyggere afgjort var blevet for stort. Den naturlige løsning ville være at søge rejst en kirkebygning i sognets sydvestlige del. Sognepræsten Harald Jessen og residerende kapellan Nørup-Nielsen indbød derfor en del medlemmer af Hellerup Menighed til 9. december 1940 at drøfte mulighederne for en løsning af en sådan kirkesag. Efter at man var blevet gjort bekendt med befolkningstallene i de forskellige sogne i Gentofte Kommune, styrkedes man yderligere i opfattelsen af og troen på, at tiden nu var inde til at gå i gang med denne opgave.

### **Kirkehøj-grunden**

Tilbage i april 1927 skriver J. Werner i sin egenskab af formand for Bestyrelsen for A/S De Ibsenske Grunde i Gentofte Sogn til sognepræsten i Gentofte, herr Pastor Johannes Schepelern, "på denne højtidsdag, hvor den ærværdige gamle kirke i Gentofte efter endt restaurering atter åbner sine døre for menigheden, er det mig en sand glæde at kunne meddele Dem, at Bestyrelsen for A/S De Ibsenske Grunde i Gentofte Sogn med Generalforsamlingens billigelse har vedtaget at give sit bidrag til opførelsen af en ny kirke for den søndre del af kommunen ved at stille en passende grund til disposition. Man har i overensstemmelse med det ønske, som De hr. pastor har fremsat – tænkt sig at foreslå en grund på Bjerregårdens højtliggende jorder ved den vej, der i sommer vil blive anlagt mellem Niels Andersensvej og Lyngbyvej (Hans Jensensvej)" – populært kaldet Kirkehøj-komiteen.

Til at bestyre grunden nedsatte Gentofte Kirkes Menighedsråd en Komite med provst Schepelern, skoleinspektør B. Myhre og overretssagfører Ricard Møller. 23. juni 1931 meddeles der skøde på grunden til "Komiteen for Opførelsen af en kirke ved Hans Jensensvej".

De Ibsenske Grunde er utålmodige for, at der ikke opføres en kirke, og forlanger, at gaven skal gå tilbage, hvis det ikke snart viser sig, at der gøres et virkeligt arbejde for at få bygget en kirke dér – derfor vil man i 1940 gerne vide om man fra Hellerup har interesse i grunden. Der er i årene påløbet skatter på 4.000 kr. der ikke er dækket ved leje. Grunden burde være fortræffelig til både at rumme en kirke, et menighedshus og tilmed måske en præstebolig.

Kirkekomiteen for en kirke i Dyssegård Sogn har modsat sig at afgive den del af deres sogn, der ellers ville gøre at en kirke på Kirkehøj ville komme til at ligge centralt i et nyt sogn. Grunden var skænket over 10 år før Dyssegård Sogn udskilles fra Gentofte Sogn (1938) og over 20 år før Helleruplund Sogn blev udskilt fra Hellerup Sogn. Da Dyssegård kirkekomite besluttede sig for at deres kirke skulle opføres på en grund ved Dyssegårdsvej var man klar over, at udviklingen i kommunens sydlige del reelt var løbet fra tanken om anvendelse af grunden på Kirkehøj til opførelse af en ny sognekirke.

### **Kirkekomite for en kirke i det vestlige Hellerup**

I Hellerup Præstegård, Margrethevej 13 mødtes 9. december 1940 Sognepræst Harald Jessen, Residerende kapellan Viggo Nørup-Nielsen, Snedkermester Lützhøft Christiansen, Underdirektør Jacob Henrichsen, Kontorchef Fr. Jess, Vekselerer Thorkild G.E. Larsen, Overlæge K.A. Rasmussen, Skibsreder G. Schiønnemann, Direktør P. Wonsild samt Landsretssagfører R. Prytz. De tilstedeværende 2 præster og 7 af de inviterede fra menigheden - med undtagelse af Prytz - besluttede at nedsætte sig som foreløbig uofficiel kirkekomite med et forretningsudvalg bestående af Nørup-Nielsen (formand), Schiønnemann (sekretær), Jess og Larsen (kasserer). Landsretssagfører Prytz lovede at medvirke til de kommende forhandlinger, selvom han ikke ønskede at sidde i komiteen. Man var på mødet enige om betingelserne i en sogneudskillelse.

Det fortælles, at sognepræst Harald Jessen skulle have lagt et kort over Gentofte Kommune på bordet, lagt 1-ører på de steder, hvor der var kirker og spurgt hvor en evt. ny kirke skulle placeres? Uden at afvente svar lagde han en 1-øre på kortet på hjørnet af Bernstorffsvej/Sehestedsvej – så over på Viggo Nørup-Nielsen og skulle have sagt "Denne kirkesag bliver din hovedopgave i de kommende år!" – og sådan blev det.

På mødet blev der gjort rede for Kirkehøj Komiteens arbejde og dens noget vanskelige situation vis a vis giveren A/S De Ibsenske Grunde, samt de økonomiske vanskeligheder i forbindelse med Kirkehøj-grunden. For de forsamlede stod det klart, at Kirkehøj-grunden var en faktor, der i høj grad måtte regnes med ved løsningen af kirkesagen for Hellerups vestre del. Man var selvfølgelig klar over, at det kunne blive uheldigt at placere en ny kirke på denne grund, idet den ville komme til at ligge nær den nye Dyssegårds Kirke, og man havde da også fået udtalelser fra Dyssegårdskomiteen om, så vidt muligt ikke at lægge en ny kirke på Kirkehøj. Som forholdene imidlertid er, kan man dog ikke på forhånd give noget tilsagn i denne retning, selv om man naturligvis vil bestræbe sig for at finde en anden velegnet kirkegrund nærmere ved Bernstorffsvej, som man så eventuelt kunne mageskifte med Kirkehøj. I denne forbindelse blev der henvist til en grund på hjørnet af Sehestedsvej og Bernstorffsvej, som var sat til salg og muligvis kunne være af interesse, da denne lå betydelig mere centralt for et nyt sogn og i en rimelig afstand fra Dyssegårds Kirke.

Komiteen for Kirkehøj har ladet forstå, at man godt kunne tænke sig, at der blev udpeget et medlem til at tiltræde denne komite på Hellerups vegne, ligesom man ville foreslå Dyssegårds Komiteen noget tilsvarende. Da man skønnede det i høj grad formålstjenligt, at et komite-medlem også fik sæde i Kirkehøj Komiteen, tog man med tak imod dette forslag og valgte skibsreder Schiønnemann hertil.

Den på mødet nedsatte komite beslutter, at den er uofficiel indtil man har sikret sig en grund, der skal anvendes til den nye kirke. Når sagen skal forelægges offentligheden er det tanken, at komiteen skal udvides betydeligt. Man vil helst have hjørnegrunden Bernstorffsvej og Sehedstedsvej, men kan den ikke fås, er man interesseret i Kirkehøj. Man besluttede, at bemyndige Prytz at tilbyde Kirkehøj-komiteen dækning for de til dato påløbne udgifter ved en overdragelse af panteretten, selv om Dyssegård Kirkekomite har meddelt, at den ikke vil dække noget sådant. Endvidere skulle Forretningsudvalget snarest gå i gang med forhandlinger med Gentofte Kommune og ejerne af grunden ved Sehedstedsvej, samt søge tegnet frivillige bidrag til evt. køb af grunden. Pastor Nørup-Nielsen rundede mødet af med at udtale "Det er en stor beslutning, der er taget i dag, af betydning ikke blot for den nulevende slægt, men også for de kommende. Hvis sagen er af Gud, vil den lykkes; men mislykkes den, må vi tro, at den ikke er af Gud".

### **Bernstorffsvej 73**

Pastor Nørup-Nielsen havde fundet den egnede grund til en ny kirke, hjørnegrunden Bernstorffsvej 73. Grunden med tilhørende villa tilhørte muremester N.N. Brandt og vil egne sig godt som kirkegrund, for selv om den er mindre end Kirkehøj-grunden er den stor nok til at kunne rumme en kirke. Man vedtog at indlede forhandlinger om køb og samtidig forelægge sagen for Gentofte Kommune med anmodning om tilskud til grundens anskaffelse. I en skrivelse af 13. december 1941 fra Kirkeministeriet fik man tilladelse til at købe grunden for ad åre at rejse en kirke dér. Den 2. januar 1942 overtog komiteen grunden til en købesum af 60.000 kr., idet Gentofte Kommunalbestyrelse bevilgede et tilskud på 35.000 kr. på betingelse af, at den øvrige del af købesummen tilvejebringes fra privat side, hvilket komiteen allerede havde sikret sig.

11. marts 1942 indgås der aftale med muremester A. Andersen, at han overtager den på grunden stående villa, såvel som træhuse, til nedrivning og fuldstændig bortfjernelse, hvilket der aftales en pris på 2.000 kr. for. Grunden skal være fuldt ryddet 1. maj – dog må de på grunden stående træer og buske ikke fjernes.

### **Helleruplund-navnet**

På et møde i Kirkekomiteen den 12. januar 1942 blev navnet Helleruplund for første gang bragt i forslag som betegnelse for det nye sogn. Navnet var allerede brugt som navn til vejen Helleruplund Alle, der er anlagt omkring 1900 som forbindelse mellem Bernstorffsvej og Henningsens Alle - navngivet efter ejendommen Helleruplund, der indtil 1875 hed Nordre Svejgård. Svejgården tilfaldt ved udstykningen fra Bernstorff Slot i 1765 "Unge Niels Andersen" – og blev senere delt i Nordre og Søndre Svejgård.

Der verserer en historie – bringes i Jubilæumsskriftet for den endelige kirkes 10 år - om, at Nørup-Nielsen da han en dag spadserede en tur ad Bernstorffsvej, kom forbi en ejendom, som skilte sig ud fra alle de andre. Og hvad mere var – den havde et godt navn: Helleruplund. Næste gang han gik forbi ringede han på og sad kort efter i stuen hos familien Assens og forebragte sit ærinde: om kirkekomiteen måtte opkalde den nye kirke efter ejendommen Bernstorffsvej 98 – familien gav sit

hjertelige samtykke.

Allerede på mødet 9. december 1940 havde man drøftet det nye sogns navn. Præsterne foreslog Kildegårds Sogn og kirke – men herimod indvendtes at Kildegården og Kildegårds Plads ligger uden for sognet. Svejgårds sogn kunne evt. accepteres, men Svejgårds Kirke lyder ikke godt. Bernstorffs sogn og kirke er ligeledes uheldigt, da Bernstorff slot ligger uden for sognet. Man håber ved lejlighed at finde det rigtige navn – sogn og kirke skal have samme navn er man enig om. Og det lykkedes jo også.

Da man en del år senere - 22. april 1948 - ansøger Kirkeministeriet om stadfæstelse af navnet Helleruplund som betegnelse for det nye sogn og den nye kirke henviser man til, at man har valget navnet af 3 grunde – det signalerer sammenhæng til Hellerup, som man er udgået fra; der er tale om at kirken opføres på en grund, der oprindeligt har hørt under Søndre Svejgård, der siden skiftede navn til Helleruplund; det har fin parallelitet til Charlottenlund, der er en del af Gentofte Kommune.

Kirken kom til at ligge på hjørnet af Bernstorffsvej og Sehestedsvej. Bernstorffsvej er anlagt ca. 1770 som en vej, der førte op til Bernstorff Slot og gik midt igennem de Bernstorffske jorder; men oprindeligt hed vejen Ordrupvejen. Sehestedsvej er anlagt 1932-34 og opkaldt efter ejerne af Rygården, generalinde Pauline Sehested og hendes søn general J.F. von Gyldenstjerne Sehested. Tidligere var vejen en del af Kaas Allé.

### **Befolkningstallet**<sup>[1]</sup><sub>SEP</sub>

Allerede 22. maj 1940 havde Landsretssagfører Prytz i et brev til Gentofte Kommune Tekniske Afdeling som medlem af Hellerup Menighedsråd og efter dets bemyndigelse, bedt om oplysninger om nuværende befolkningstal og prognose for dets udvikling opdelt i en række lokalområder, som kunne være aktuelle ved en udskillelse af et sogn i den vestlige del af Hellerup Sogn. Der henvises til, at et kirkesogn normalt ikke bør være på mere end ca. 10.000 mennesker. Som svar fik han, udover et naturligt forbehold for de afgivne skøn om fremtiden, at der ved sidste folketælling i den del af Hellerup Sogn, der ligger vest for jernbanen boede 4.126, med en prognose på 5.600 og i den del af Dyssegårds Sogn, der ligger mellem Lyngbyvejen, Bernstorffsvej og Kildegårdsvej 2.697 med en prognose på 3.000. Også at der i den resterende del af Hellerup Sogn boede 9.565 med en prognose på 20.500 og i den resterende del af Dyssegårds Sogn 8.274 med en prognose på 15.700. 30. oktober 1940 følger Prytz op med yderligere 2 spørgsmål og får som svar, at der i den del af Dyssegårds Sogn, der begrænses af Bernstorffsvej, Kildegårdsvej og Niels Andersensvej bor 726 og i den del af Gentofte Sogn, der begrænses af Bernstorffsvej, Heslegaardsvej, Hesselvang (begge sider), Gisselfelds Alle, Niels Andersensvej og Kildegårdsvej bor 1.314.

Kirkeministeriet skriver 13. december 1941 imidlertid, at Ministeriet ikke finder, at det for tiden er nødvendigt at skride til en deling af Hellerup sogn, men at man - da folketallet i navnlig den østlige del af sognet formentlig må ventes at ville stige – og det således ad åre vil blive påkrævet at foretage en deling af sognet, intet finder at erindre imod, at den omhandlede grund nu erhverves med det formål til sin tid at anvendes som byggegrund for en ny kirke.

Efter at man var blevet gjort bekendt med befolkningstallene i de forskellige sogne i Gentofte Kommune, styrkedes man i Helleruplund Kirkekomite yderligere i opfattelsen af og troen på, at tiden nu var inde til at gå i gang med denne opgave. Man bliver undervejs bestyrket i sin vurdering, da Pastor Aage Kühle i Det Københavnske Kirkefonds årsberetning for 1944 skriver, "Kirkebyggeri har

vist sig at være tidens mest effektive missionsmiddel. At hver ny kirke betyder et nyt bolværk mod afkristningen og dannelsen af en ny front mod materialismen og gudløsheden. Vi må gå i offensiven med det gamle princip "En kirke med to præster til hver 10.000 Mennesker". Vi må have flere præster, flere kirker og frem for alt flere mindre sogne".

## Sogneskel

Selvom det først er 8. april 1948, at Helleruplund Kirkekomité officielt fremsender anmodning om oprettelse af et nyt sogn, Helleruplund Sogn, har det lige siden første møde i Hellerup Kirkekomite ligget fast, at man gik efter et Helleruplund Sogn, der består af <sup>[1]</sup><sub>[SEP]</sub>1. Den del af det daværende Hellerup Sogn, der ligger vest for kystbanens østskel <sup>[2]</sup><sub>[SEP]</sub>2. Den del af det daværende Gentoft Sogn, der ligger syd og øst for Heslegaardsvej, Hesselvang, Gisselfeld Alle og Niels Andersensvej, samt <sup>[3]</sup><sub>[SEP]</sub>3. Den del af Dyssegårds Sogn, der lå øst for Lyngbyvej.

Hellerup Menighedsråd meddeler 21. april 1948, at det enstemmigt har vedtaget at bifalde den påtænkte sognedeling med de anførte grænser for det nye sogn for så vidt angår den del, som berører Hellerup Sogn. 15. november 1948 modtager Helleruplund Kirkesag bekræftende svar fra Kirkeministeriet efter at Københavns biskop har været inde over de angivne sognegrænser.

## Kirkehøj-grunden sælges<sup>[1]</sup><sub>[SEP]</sub>

20. marts 1942 afholdtes et møde hos provst Schepelern – kun 11 dage før han gik på pension - mellem overretssagfører Richard Møller, skibsreder Schjønnemann, overretssagfører Hans Bredmose, pastor Nørup-Nielsen og sognepræst Hans Thyge Jacobsen (Dyssegård) for om muligt at finde en fremtidig ordning vedrørende grunden på Kirkehøj. Her enedes man om at den nuværende ejer "Komiteen for Opførelse af en kirke ved Hans Jensensvej" udsteder skøde til de 2 sogne på hver halvdel af ejendommen. De to komiteer overtager ansvaret for efter bedste skøn at anvende grunden skænket af A/S De Ibsenske Grunde som bidrag til en ny kirke for den søndre del af Gentoft Kommune til dette formål. I tilfælde af uenighed de to sogne imellem indankes spørgsmålet for biskoppen over Københavns stift til endelig afgørelse. Samtidig opløses "Komiteen for Opførelse af en kirke ved Hans Jensensvej."

Det var A/S De Ibsenske Grunde ikke tilfreds med, idet de ønsker at grunden kun kan udnyttes til opførelse af en kirke på det pågældende sted og ikke på anden måde f.eks. til videre afhændelse. Der følger en ret omfattende korrespondance, hvor Prytz på kirkekomiteernes vegne hævder, at der ikke kan ses tinglyst nogen servitut på, at grunden kun er skænket mod at der fysisk opføres en kirke på grunden og at det må være hævet over al tvivl, at hvis der skal bygges 2 kirker kan det ikke ske på samme grund – hvorfor det må være helt i givers ånd, at midlerne skaffet ved et salg i givet fald anvendes helt og fuldt til deres formål : at bygge kirke, nu blot 2 i stedet for 1 i det anførte område (sydlige del af kommunen). 26. juni 1942 meddeler A/S De Ibsenske Grunde heldigvis, at de to kirkekomiteer (Dyssegård og Helleruplund) beholder ejendommen til fuldstændig fri disposition, således at kirkekomiteerne, såfremt der ikke opføres en kirke på grunden, har ret til uden samtykke fra A/S De Ibsenske Grunde i Gentoft Sogn at disponere over ejendommen ved salg eller på anden måde mod at indbetale 15.400 kr. (halvdelen af ejendomsskyldværdien).

Grunden på Kirkehøj havde siden 1939 været lejet ud til gartner Chr. Stubgaard til gartneri med ret til at anlægge drivbænke samt opføre nødvendige skure til en leje af 500 kr. årligt. 10. maj 1944 sælges grunden til vognmand Albert Dammscheider for 65.000 kr., og Helleruplund Kirkekomite kunne

indkassere 32.880 kr.

### **Vilhelm Hvalsøe vælges til arkitekt for kommende kirke**

På et møde 26. marts 1942 overdrog komiteen arkitekt Vilhelm Hvalsøe fra firmaet Wittmaack&Hvalsøe at udarbejde forslag til kirke og menighedshus. Firmaet står som arkitekter bag et meget varieret byggeprogram i København, der bl.a. omfatter Axelborg, Østerbro Svømmehal og Park Biografen, men også Absalonskirken (opført 1933-34) og Hans Egedes Kirke (hovedparten opført 1923-30), og Vilhelm Hvalsøe er rådgivende arkitekt for Københavns Kirkefond.

### **Helleruplund Kirkekomite og den første skitse til kirke**

Kirkekomiteen for en kirke i vestlige Hellerup beslutter sig for at overgå fra at være uofficiel, som vedtaget på mødet 9. december 1940, til at træde offentligt frem og samtidig skifte navn til Helleruplund Kirkekomite. I det navn udsender man 6. maj 1942 brochuren "Helleruplund Kirkesag" hvori der redegøres for det hidtidige forløb, herunder erhvervelsen af grunden på Bernstorffsvej 73. Der bringes en planskitse for det byggeprojekt, som er udarbejdet af firmaet Wittmaack&Hvalsøe. Det præsenteres som "et anseeligt bygningskompleks med sammenbygget kirke og menighedshus. Kirken forsynes med hvælvinger og får ca. 450 siddepladser. Menighedshusets store sal får ca. 200 siddepladser, som om fornødent kan tilsluttes kirken. I Menighedshusets kælder og på 1. sal indrettes menighedslokaler svarende til de krav, nutiden stiller til et forgrenet menighedsarbejde. Bygningskomplekset agtes opført af røde, håndstrøgne sten. Byggesum for kirke med tårn og menighedshus samt fuldt inventar er kalkuleret til ca. 450.000 kr. (Opførelsen af Hellerup Kirke i 1901 havde kostet 86.000 kr.) Der forventes et statstilskud på 90.000 kr." Brochuren skulle uddeles og danne grundlag for den husindsamling, der i september-november indbragte 29.000 kr. i kontante bidrag og 45.000 kr. i tegnede periodiske bidrag.

Udover at samle penge ind, skulle det kommende kirkebyggeri i gang. Til det formål nedsatte man et byggeudvalg - ligesom man gik i gang med at etablere det menighedsliv, der skulle udfolde sig i det kommende sogn. Der skulle dannes en ansvarsbevidst Menighedskreds. Der var allerede dannet et Dameudvalg, der i denne sommer ville sælge en lodseddel til fordel for kirken, evt. et orgel til denne.

### **Kirkekomiteen udvides**

Som allerede vedtaget tilbage på mødet i 1940 skulle komiteen udvides, når den trådte offentligt frem. Komiteen skulle gennemføre arbejdet med opførelse af Helleruplund kirke og arbejde for det nye sogns oprettelse. Komiteen blev udvidet til 20 personer - af disse var 4 repræsentanter fra Hellerup Sogn. De 20 medlemmer var Sognepræst Nørup-Nielsen (formand), Vekselerer Thorkild G.E. Larsen (kasserer), Skibsreder G. Schiønnemann (sekretær), Grosserer G. Bützow-Rohde, Fuldmægtig Svend Haugegaard, Kontorchef Fr. Jess, Malermester Øjvind Kristensen, Assurandør Johs. Marcussen, Snedkermester Lützhøft Christiansen, Disponent Jacob Henrichsen, Sognepræst Harald Jessen, Driftsbestyrer J.P. Kofoed, Grosserer E. Mørup, Hofjuveler Aage Dragsted, Direktør M. Henrichsen, fhv. Postbudformand Joh. P. Josefsen, Hovedkasserer R.H. Kofoed, Landsretssagfører R. Prytz, Overlæge K.A. Rasmussen, Fabriksmester Victor Veksebo.

Den 6. april 1943 udvides komiteen med 4 kvindelige medlemmer, fru Havearkitekt Brus-Jørgensen, fru Mary Fog, fru skibsinspektør Emilie Mærsk-Møller og fru direktør E. Wonsild. Hofjuveler A. Dragsted var afgået ved døden - et smerteligt tab, da Dragsted besad særlige erfaringer fra hans

indsats ved Messias Kirkens opførelse. Nu var komiteen på 23 medlemmer.

Fabrikant Vilhelm Petersen indtrådte i kirkekomiteen i 1944 samtidig med oprettelsen af Helleruplund Ungdom. I april 1945 afløser sognepræst J. Th. Thomsen pastor Jessen og indtræder også i forretningsudvalget. Måned efter indtræder banksekretær C.J. Schmidt i stedet for afdøde postbudformand J.P. Josefsen. Ligeledes i 1945 indtræder som ungdommens repræsentant stud. theol. Leif Grane.

I marts 1948 udtrådte vekselerer Th. G.E. Larsen – i hans sted valgtes direktør Jørgen Jacobsen til medlem og som kasserer. I april 1948 indtrådte fru civilingeniør Litzia Jensen og kom i forretningsudvalget - og i maj 1948 udtrådte fabrikant Vilhelm Petersen og overlæge K.A. Rasmussen, mens direktør P. Wonsild indvalgtes i stedet for sin hustru. Ligeledes indvalgtes bryggeriarbejder Marius Kranker samt i september 1948 fru Brokmose, trikotagehandler H.C. Hansen, kontorchef A.C. Lassen – mens fuldmægtig Svend Haugegaard udtrådte midlertidigt.

### **De første indsamlinger**

13. juli 1942 beder Nørup Nielsen sognepræsten ved Dyssegårdskirken om at få en liste over de personer, der har tegnet bidrag til Dyssegårdskirken inden for det område, der påtænkes overført til Helleruplund Sogn til sin tid. Målet er at undgå at disse personer oplever at også Helleruplundsagen vil rende dem på døren for at opnå bidrag.

21. november 1942 gives tilladelse til i perioden 3. januar-28. februar 1943 i Hellerup at sælge 5.000 lodsedler a 1 kr., hvor overskuddet går til udsmykning af Helleruplund kirke. Hovedgevinsten var en herre-cykel i spidsen for samlet 20 gevinster, der alle var udstillet 4.-14. januar 1943 i Inga Bunks Vævestue, Kildegårdsvej 12.

Maj 1943 hedder det i redegørelse fra Helleruplund Kirkesag, at man nu har tegnet ca. 350 faste bidragydere.

### **Damekomite**

Allerede i efteråret 1942 var der dannet en Damekomite under ledelse af fru Laura Jess, der så det som sin opgave at arbejde for kirkens udsmykning. Gennem bortlodning og gaver havde den allerede indsamlet 5.200 kr. Og i 1945 er der ikke mindst ved hjælp fra Damekomiteen indsamlet 15.000 kr. til et orgel i en kommende kirke.

### **Helleruplundkredsen**

4. september 1942 grundlagdes Helleruplundkredsen ved en altergangsgudstjeneste i Hellerup Kirke. Nørup-Nielsen skulle have ledet gudstjenesten men måtte melde forfald, da hans datter havde fået konstateret børnelammelse. Sognepræst Jessen tog over og overtog også Nørup-Nielsens planlagte ord 1. Krønikebog 28,10. Herefter afholdes månedlige møder med foredrag og bibeltimer i Skt. Lukas Stiftelsens krypt under ledelse af Nørup-Nielsen. Kredsen samles om kirkesagen og for at forberede det kommende menighedsliv. I vinteren 1944/45 udsendes en lille brochure, hvor Helleruplund Kirkesag indkalder og indbyder til aftenmøder i Helleruplundkredsen. Undervejs må junimødet i 1945 aflyses, da hele Lukas-Stiftelsen er optaget som lazaret for russiske krigsfanger, men i september kan man genoptage møderne i krypten.

### **Byggesagen**

12. august 1943 godkendte Kirkeministeriet tegningerne til Helleruplund Kirke. Dog var der ikke foreløbig udsigt til tilskud fra Ministeriet til byggeri. Krigen og besættelsen hindrede.

Nørup-Nielsen følger i april 1945 – altså før Befrielsen – op med ”Vi skulle gerne kunne påbegynde opførelsen af Helleruplund Kirke, så snart krigen er forbi, og der igen bliver mulighed for at kunne bygge”. Ved Danmarks Befrielse i maj 1945 var man så langt, at man var parat til lægge grundstenen og påbegynde byggeriet forudsat man kunne skaffe de fornødne byggematerialer og selvom man endnu ikke var helt sikre på at få det forventede statstilskud og derudover manglede 100.000 kr. Men restriktionerne på byggemateriale umuliggjorde at man kunne starte. Det har været overvejet at starte i et midlertidigt lokale – hvis det kunne skaffes. Også at starte med på den erhvervede grund at opføre et menighedshus, der senere kunne tilsluttes kirken. Men begge muligheder har man indtil videre opgivet.

16. juni 1945 ansøger Helleruplund Kirkekomite om statstilskud på 100.000 kr. til den nye kirkes opførelse. Der henvises i ansøgningen til at grunden ved Bernstorffsvej 73 er godkendt som kirkegrund af selvsamme Kirkeministerium og at de udarbejdede tegninger ved arkitekt V. Hvalsøe ligeledes er godkendt af Kirkeministeriet. Samlet udgift incl. grund og inventar er anslået til 635.000 kr., heraf menighedshus 125.000 kr. Der er fra privat side siden begyndelsen af 1941 indsamlet 290.000 kr. og dertil kommer diverse tilsagn på samlet 85.000 kr. og der indkommer tegnede periodiske bidrag på yderligere 25.000 kr. Med et statstilskud på 100.000 kr. vil der restere ca. 135.000 kr., som man har forventning om vil kunne rejses dels ved tilskud fra Gentofte Kommune, dels ved private bidrag. Man vil meget gerne gå efter at nedlægge grundsten 5. maj 1946 – på 1-årsdagen for Danmarks Befrielse. Man henviser til, at staten har ydet 90.000 kr. i statstilskud til Jægersborg Kirke og 100.000 kr. til Dyssegårdskirken. 25. september 1945 kommer der svar fra Kirkeministeriet, at man ikke har set sig i stand til at sætte et tilskud på 100.000 kr. som statstilskud til opførelse af en ny kirke på Forslaget til Finansloven for Finansåret 1946/47.

### **Grunden udlejes og der indgås aftaler med naboerne**

27. februar 1943 udlejer man grunden til gartner Jens Mark til kartoffelavl og evt. blomsterdyrkning – leje 10 kr./måned. Han garanteres lejemål for hele 1943, derefter kan han opsiges med 1 måneds varsel.

Allerede i august 1943 henvender en nabo sig og vil gerne købe en strimmel af kirkegrunden for at opføre en garage. Det afslås med henvisning til, at kommunen har ydet et stort tilskud til købet af grunden og man derfor ikke mener at kunne sælge noget af den. Først 24. september 1947 overdrages en strimmel på 75 cm i hele dens længde, hvori de to ejendomme har fælles skel, til naboen samtidig med at han frasiger sig påtaleret mod et kirkebyggeriet så længe det opfylder kravene opstillet af kommunen og kirkeministeriet. Den endelige tinglysning sker først 7. november 1950, hvor der tinglyses en deklaration om, at som betingelse for at måtte opføre en bygning til kirkesal og menighedshus, at nævnte bygning når som helst det af Gentofte Kommunalbestyrelse og Kirkeministeriet i forening måtte blive forlangt, vil være et nedrive uden udgift for kommunen. Nedrivningen kan dog tidligst forlanges 10 år efter bygningsattestens udstedelse, og den skal efter den tid senest finde sted 5 år efter opførelsen af den nye kirke.

I efteråret 1944 anbragtes 2 beskyttelsesbunkere på kirkegrunden, som det i november 1944 aftales med Kildegårdens Ejendomscomplex, at de skulle fjernes, så snart krigen ophørte og kirkekomiteen selv skulle disponere over kirkegrunden. 2. december 1947 skriver man til Statens Civile Luftværn, at



da man nu har købt kirkesalen fra Knivholt og agter at opføre denne på kirkegrunden, anmoder man Luftværnsmyndighederne om at tage skridt til at fjerne bunkers på kirkegrunden, således at der er klar til at kunne påbegynde opførelsen af kirkesalen 1. april 1948.

16. november 1944 imødekommes anmodning fra NESAs om tilladelse til at anbringe et skur på 2 x 3 meter til læ for sporvejsfunktionærer på grunden – kan fjernes til enhver tid efter anmodning og vil i hvert fald blive fjernet, når den ekstraordinære situation ophører og sporvejslinjen på Hellerupvej kan nedlægges.

### **Helleruplund Ungdom**

[SEP] januar 1944 dannes "Helleruplund Ungdom" i tilknytning til Helleruplund Kirkesag. Der er tale om ca. 40 unge fra Hellerup vestre Distrikt, der samles til bibeltimer, foredrag og samtaler om de spørgsmål, der rører sig i tiden samt hyggeligt samvær, men også for at dygtiggøre de unge med henblik på det kommende ungdomsarbejde, når kirken bygges og tillige indsamle midler til opførelse af kirkens alter. Den første kreds mødes mandage 19.30 hos Fabrikant Vilh. Petersen og Hustru.

### **Bibelkredse**

I tilslutning til Helleruplund Kirkesag er oprettet 7 bibelkredse, - 3 kvindekredse, 2 for ægtepar og 2 "blandede". Kreds I en blandet kreds, der mødes 2. onsdag i hver måned på skift i private hjem og ledes af vekslerer Thorkild G.E. Larsen. Kreds II en kvindekreds, der samles 2. og 4. torsdag i hver måned hos lederen professorinde Gunner. Kreds III en blandet kreds, der mødes 2. onsdag i hver måned på skift i private hjem og ledes af direktør Frithiof Sørensen. Kreds IV en kvindekreds, der mødes 1. torsdag i hver måned og ledes af fru Olga Larsen. Kreds V en kvindekreds, der mødes 3. torsdag i hver måned og ledes af fru grosserer Johs. H. Jensen. Kreds VI en kreds for ægtepar, der mødes 2. mandag i hver måned på skift i private hjem og ledes af kontorchef Fr. Jess. Kreds VII en kreds for ægtepar, der mødes 1. gang efter aftale og ledes af malermester Øjvind Kristensen og købmand A.C. Nielsen. Der udvides i oktober 1946 med kreds VIII, en kvindekreds, der samles hver onsdag formiddag på skift i private hjem og ledes af fru Annie Dragsted.


### **KFUK-Spejderarbejdet**

Oprettes inden for Helleruplund Kirkesag og består af grønsmutterne (8-11 år) og i starten 5 kredse af spejdere. Der er etableret eget lokale hos tropføreren, Kirsten Dragsted, på C.V.E. Knuthsvej 4, hvor det frit kan benyttes en gang om ugen.

### **Kirke placeret ved Hellerup Kirkegård som alternativ**

[SEP] den Liber daticus - en betegnelse for kaldsbogen, hvori sognepræsten kan indføre, hvad der er af interesse for efterfølgerne, - der skænkes af provst G. Sparsø, Sokkelund Herreds Provsti 23. februar 1949 og dermed efter at sognet er oprettet, men inden den første kirke er indviet, skriver Nørup-Nielsen om et møde 20. april 1946. Her havde et udvalg fra kirkekomiteen møde med Gentofte Kommunes Tekniske Udvalg på Gentofte Rådhus, hvor der blev forelagt et forslag om at flytte Helleruplunds kommende sognekirke til en grund ud mod Bernstorffsvej på Hellerup Kirkegård. Udvalget afslog på komiteens vegne på stedet forslaget med henvisning til af det ville betyde beliggenhed side om side med den katolske Sct. Theresekirke. Herefter bortfaldt sagen.

### **Beslutning om midlertidig kirke**

 27. januar 1948 ansøges Kirkeministeriet om tilladelse til at opføre en midlertidig kirke på kirkegrunden. Som begrundelse skriver kirkekomiteen, at man har måttet droppe tanken om at opføre en endelig kirke nu p.g.a. byggemateriale-restriktionerne og i stedet har indkøbt kirkebarakken fra Knivholt-lejren. Kirkeministeriets tilladelse kommer 31. maj 1948.

### **Knivholt-kirkebarakken købes**


Da flygtningestrømmen i 1945 inden krigens afslutning væltede ind over de danske grænser, blev der fra den danske stats side gjort store anstrengelser for at give disse hundredtusinder af ulykkelige mennesker de bedst mulige kår. Man samlede dem i store lejre – ofte i folketal større end almindelige danske provinsbyer. I disse lejrbyer organiseredes under den danske kirkes ledelse også kirkelig betjening.

I Knivholt Lejren ved Frederikshavn rejstes en kirkebarak med plads til 1.200 mennesker. Den indviedes af biskop D.P. von Huth Smith i Aalborg. Flygtningene byggede selv et alter (som Helleruplund for øvrigt ikke fik med) og sørgede selv for kirkens øvrige udsmykning og daglige blomsterpyntning.

Senere fandtes et Udvalg til Realisation af barakker m.v. under Arbejds- og Socialministeriet. Helleruplund Kirkekomite får herigennem en flygtningekirke i Kløvermarken (til en pris af 13.500 kr.) såvel som den katolske kirkebarak samme steds på hånden. 15. august 1947 meddeler man, at man ikke er interesseret i at købe med den begrundelse, at det vil være umuligt under de nuværende forhold at få barakken genrejst i en skikkelse, man kan være tjent med her på stedet. I stedet besigtiger et udvalg fra kirkekomiteen kirkebarakken ved Knivholt-lejren, Frederikshavn og finder den velegnet. Da Helleruplund Kirkekomite var oppe for at bese den, var den meget smukt vedligeholdt og renholdt. Såvel den tyske katolske præst som den tyske protestantiske præst tog imod og fortalte om, hvorledes de i broderligt fællesskab havde brugt kirken sammen, idet de hver helligdag havde haft hver sin gudstjeneste. De var meget taknemmelige over det arbejde, der var udgået fra den. Den havde været fyldt 2 gange hver søndag i den tid, hvor lejren havde været fuldt belagt. I kirken var der i nærheden af indgangsdøren nogle hylder, hvorpå der stod flere urner, der gemte asken af døde flygtninge, der ventede på engang at blive stedt til hvile i deres hjemlands jord.

17. september beder man Ministeriet om 3 uger til endelig beslutning om køb, 17. oktober vedtog kirkekomiteen enstemmigt at købe kirkesalen i Knivholt-lejren og 11. november skrives slutseddel på barak nr. 204 i Knivholt-Lejren – pris 18.000 kr. – købstilsagn afgivet til Arbejds- og Socialministeriets Ingeniørkontor, Rørdal, Aalborg 22. oktober 1947. Nu bliver denne kirke midlertidig Helleruplunds. Naturligvis må mangt og meget udbedres betydeligt, men man får i hvert fald som arv, at den har været mennesker til velsignelse og været omgivet af en enestående kærlighed og pietetsfølelse. Naturligvis kan Helleruplund ikke – har heller ikke behov for det – bruge en kirke med 1.200 siddepladser. Man sad også meget knebent og på almindelige beskyttelsesrumbænke. Helleruplund vil nøjes med ca. 350 siddepladser på gode stole. Begge tyske flygtningepræster ønskede Helleruplund Guds velsignelse over dets arbejde.

### **Barakkirken opføres**

 15. december 1947 får man tilladelse af Byggenævnet til at opføre en barak på kirkegrunden af materialer hidrørende fra flygtningebarakken fra Knivholt med et areal på 526 kvadratmeter som anvendelse til kirkesal.

26. december 1947 beder man Ministeriet bekræfte rygten om, at Knivholt lejren skulle være rømmet og får 5. januar 1948 som svar, at man kan disponere over barakken per 15. februar 1948 i desinficeret stand. 21. januar 1948 er man dog – ifølge brev fra G. Schiønnemann til Ministeriet for Byggeri og Boligvæsen (der var sket en omlægning af ministerieressort) – efter konferering med den lokale Luftværns- og Flygtningechef, kaptajn Christensen, blevet oplyst at lejren måske først er til disposition 1. marts. Kirkekomiteen er især bange for at nedtage barakken før alle flygtninge er flyttet ud – for ikke at miste noget af det løse træ. Derfor takker man for at få frist indtil 25. marts med at fjerne barakken endeligt.

21. januar 1948 tilbyder tømrermester J.G. Knudsen i Aalborg at nedtage, transportere og læse barakken i jernbanevogne – barakken måler 42,5 x 12,5 m - for 2.747 kr. 10. marts 1948 meddeler man J.G. Knudsen, at træerne på kirkegrunden nu er fjernet og beder ham om at gå i gang med nedtagningen i Knivholt lejren og sørge for at den transporteres med jernbane til Hellerup Godsbanegaard.

I pressen kan man i 1948 læse, at trækirker skyder op rundt omkring i Hovedstaden. Hvidovre har købt en trækirke fra en flygtningelejr, Helleruplund har købt en stor trækirke fra Knivholt-Lejren og Lindevang Sogn på Frederiksberg får en foreløbig trækirke.

23. marts 1948 blev udvalgmøde nr. 55 i Kirkekomiteen afholdt, hvor det oplyses at kirkesalen nu er nedrevet i Knivholt og at de første dele vil komme med jernbanen lige efter påske til Hellerup. Per 31. marts 1948 bestilles hos DFDS, Hellerup Nattevagt vagt 4 gange per nat på kirkegrunden.

14. april 1948 skriver man til civilingeniør Aage Angelo, at man har behov for nogle brugte skinner til fundamentering over de nedlagte bunkers før opførelsen af den midlertidige kirke – og at Nesa har lovet at levere sådanne til en samlet pris af 3,8 tons á 20 øre per kg = 758 kr.

31. maj 1948 forelå Kirkeministeriets tilladelse til opførelse af den midlertidige kirke. Byggearbejdet startes og barakkirken placeret således på grunden, at der er plads til at opføre den permanente kirke. Barakkirken var udført af træelementer inddelt i 10 fag med indvendige skråstivere. 6 af fagene anvendes til kirkerummet – 2 til menighedssalen og 2 bliver brugt til at supplere med. Da den indvendige højde kun var 3 meter støber man en høj omløbende sokkel under trækonstruktionen, hvorved den indvendige højde øges til 3½ meter. For at give kirken et mere værdigt udseende og for at få en god varmeisolation beklædes trævæggene både udvendig og indvendig med træbetonplader, der pudses. Gulv og loft bliver ligeledes grundigt varmeisoleret. Bygningen opvarmes med centralvarme fra et gasfyret kedelanlæg – i rummene fornyes luften ved et ventilationsanlæg. Kirken får 326 faste siddepladser og ved hjælp af dørfløje kan menighedssal og venteværelse forbindes med kirken, hvorved opnås plads til samlet ca. 440. Med løse stole kan antal pladser bringes op på ca. 500.

30. juli 1948 fritages kirkekomiteen for at betale grundskyld.

21. oktober 1948 skriver Nørup-Nielsen at man vil være færdig med at opføre den midlertidige kirke medio januar 1949. 1. november 1948 brandforsikres bygningen for 125.000 kr. Det var ellers håbet, at kirken kunne indvies 1. søndag i advent 1948 – men det kan ikke nås. Der arbejdes p.t. på at pudse kirken både ud- og indvendig – derefter skal tømrerne ind og lægge gulv. Orglet er færdig til opstilling og billedhugger Gunnar Hansen arbejder med forslag til alterpartiet. Meget af det forskellige inventar står parat og venter kun på at sættes ind. Grunden skal derefter planeres. Klokkerne er støbt og vil

blive ophængt i en klokkestabel.

Der udgives en kirkefolder, hvor der nu skrives at der vil blive 334 siddepladser i kirkerummet – ca. 80 i den tilbyggede fløj. Alterpartiet hæves over den øvrige kirkes gulv og smykkes med et kors. Orglet er købt hos Frobenius i Lyngby og får 8 stemmer. Døbefont og Prædikestol samt øvrige træværk holdes i lyse farver.

### **Stævne i Gentofte Rådhusal 16. april 1944 og det store lotteri**

Søndag 16. april 1944 kl. 15-17 afholdes et stævne for Helleruplund Kirkesag i Gentofte Rådhusal efter forståelse med Gentofte Kommunalbestyrelse og Københavns biskop. Borgmester Aage E. Jørgensen byder velkommen og Københavns biskop dr. theol. H. Fuglsang-Damgaard taler over emnet "Kirken-Folkets kirke". Operasanger Aksel Schiøtz er første optrædende kunstner – synger sange af Weyse samt nationale sange - fulgt af koncertmester Rud. Dietzmann på cello. Der synges fællessangene "Der stander et hus i vort høje nord", "Tusind år stod Kristi kirke" og "Mægtigste Kriste, Menighedens herre" akkompagneret af skibsreder G. Schiønnemann (sekretær for Kirkekomiteen) på flygel. Pastor Nørup Nielsen holder den afsluttende tale. Adgang er gratis – der sælges et program á 25 øre. På stævnet påbegyndes med Justitsministeriets tilladelse det store lotteri til fordel for Helleruplund Kirke i tiden 16. april – 15. juni med et sommerhus i Rørvig (fuldt møbleret og med service til 6 personer på en 2.500 kvadratalen stor beplantet grund) som 1. præmie udover 15 andre store gevinster. Lodsedler vil koste 1 kr. og 30.000 lodsedler var forudbestilt. Sommerhuset i Rørvig var købt for 10.000 kr. – pengene til købet var skænket – og 17. juni 1944 udtrak Notarius Publicus lod 53.841 som sommerhusejeren. Alle 60.000 numre var solgt. En kilde siger 900 besøgende, anden over 1.000.

Der udskrives også en konkurrence mellem lodsalgssælgere i tiden 28. marts til 20. maj 1944 – enhver ung, der er fyldt 13 år, kan ved salg af lodsedler blive deltager i konkurrencen om størst antal solgte. Hovedgevinsten er en herre- eller damecykel. Der må ikke sælges på åben gade, men gerne fra dør til dør. Ved salg til virksomheder skal man spørge om tilladelse først.

Politimesteren i Nordre Birk var 26. januar ansøgt om – og havde givet tilladelse til - opstilling af lodseddelsalgsboder ved Takstgrænsen, på hjørnet Bernstorffsvej/Kildegårdsvej, ved Amtssygehuset, på Gjentofte Torv, ved Skt. Lukas Stiftelsen samt ved Klampenborg Station i tidsrummet 12-18 (ikke søn- og helligdage).

Man kan også få udleveret indsamlingsbøsser til opsamling af skillemønt i hjem eller virksomhed ved henvendelse til Nørup-Nielsen. Når de afleveres viser det sig, at der i gennemsnit indkommer 15 kr. for hver bøsse.

### **Indsamlinger 1945**

I 1945 udgives en lille 3-fløjet husstandsomdelt brochure prydet på forsiden af billedet af den nye kirke, som den ser ud på tegningerne af arkitekt V. Hvalsøe. I brochuren bringes også et grundrids med angivelse helt ned i stole-detajle. Man gør opmærksom på, at man mangler ca. 150.000 kr. endnu for at være i hus – derfor håber man på atter engang at få privat støtte ud fra devisen "mange bække små, gør en stor å". Der modtages med glæde både enkeltbeløb og tegning af periodiske bidrag fra 1 kr. og opefter til månedlig/kvartårlig/halvårlig/årlig afhentning på bopælen til aftalt termin. Og selvfølgelig gerne testamentariske gaver. Der følger en anbefalingsliste med, der bl.a. omfatter

Københavns biskop H. Fuglsang Damgaard, Gentoftes borgmester Aage E. Jørgensen, fhv. kirkeminister V. Fibiger, stiftamtmand Kr. Haugen-Johansen, provst G. Sparsø samt departementschef i Kirkeministeriet J. Thomsen. Indsamlingen, der også annonceredes som takke-indsamling for Befrielsen, indbragte 21.000 kr. I maj 1945 skriver Helleruplund Kirkekomite i en henvendelse til borgerne i Hellerup Sogn: Vi mindes med vemod – men også med stolthed – de, som faldt for Danmark under Besættelsen. Men Gud har i sin nåde beskærmet vort elskede fædreland for udslettelsens dom og ødelæggelse – og nu er vi frie. Glæden er stor. Flere borgere har allerede i taknemmelighed over befrielsen og freden sendt gaver til Helleruplund kirkesag og har udtrykt ønske om, at mange måtte slutte op om "Skulle vi ikke give vore kirkesag et rundeligt takkeoffer, så opførelsen af Helleruplund Kirke kunne påbegyndes, lige så snart det nu bliver muligt at få materialer til at bygge."

Der udgives også en mærkat til fordel for kirkesagen – tegnet af Ebbe Fog. Mærkatet forestiller den tænkte Helleruplund Kirke, tegnet på baggrund af Dannebrog. På mærkatets fod er indtegnet salmelinjen "Nu vajer Korset højt i Folkets Banner, og By ved By en Korssets Kirke stander." Mærkatet koster 5 øre pr. stk. og kan fås ved henvendelse til fabrikant Vilh. Petersen eller pastor Nørup-Nielsen.

### **Koncert 1945**<sup>[1]</sup><sub>[SEP]</sub>

Der arrangeres mandag 11. juni Kirkekoncert i Messiaskirken, hvor Københavns Kammerkor under ledelse af organist Arne Bertelsen samt koncertsangerinde, fru Ingrid Schmidt medvirker. Adgangen er gratis og overskud i kirkens bøsser vil tilfalde Helleruplund Kirkesag.

### **Selvstændigt blad**

<sup>[1]</sup><sub>[SEP]</sub>December 1945 bringes i "Nyt fra Helleruplund Kirkesag" der er en fast rubrik i Hellerup Kirkeblad udover en tak for året der svandt, også besked om at der fra det nye års begyndelse udgives et kvartårligt selvstændigt blad af Helleruplund Kirkekomite med orientering om kirkesagens arbejde. Finansieret af det Agitationsfond, der for et års tiden siden blev oprettet på foranledning af Helleruplundkredsen.

### **Det rullende lotteri 1946**<sup>[1]</sup><sub>[SEP]</sub>

Der indhentes tilladelse fra Justitsministeriet til bortlodning 15. marts til 15. maj af lodsedler - "den rullende lodseddel", hvor alle gevinster kan "rulle" (bil, motorcykel, cykler, rulleskøjter, løbehjul, barnevogn, dukkevogn) og er skænket af forskellige borgere i Hellerup Sogn. 1. april 1946 køber Kirkekomiteen en Morris til 7.050 kr. som hovedgevinst. I første omgang - 15. december 1945 – havde man ellers fået afslag fra Direktoratet for Vareforsyning på at indkøbe bilen. Det er en opfølgning på det første store lotteri, der blev gennemført for 2 år siden til fordel for Kirkekomiteens arbejde og dengang indbragte 60.000 kr. Lodderne – der bliver 45.000 lodder á 1 kr. - kan købes hos forskellige handlende i Hellerup, hos pastor Nørup-Nielsen eller fabrikant Vilh. Petersen. Lotteriet indbragte 44.000 kr.

### **Købestævne 1947**

<sup>[1]</sup><sub>[SEP]</sub>Der opnås tilladelse fra Sjællands Stiftsamt til at afholde tombola (3.000 numre af 25 øre) samt bortlodning af forskellige genstande (12.000 lodsedler á 1 kr.) 5.-6. december i Hellerup Menighedshus med boder for tekstil, cigaretter, cigarer, vintersportsudstyr, legetøj (bl.a. elektriske tog) og meget mere. Opråbet "Lad os være fælles om at gøre det til Hans ære, som er Kirkens Herre!"

Købestævnet åbnes af Nørup-Nielsen lørdag kl. 14, kl. 16. er der koncert ved pianist Kjell Olsson, kl. 20 tale ved pastor Hjerl-Hansen og kl. 22 afslutning ved pastor J. Th. Thomsen; søndag åbning kl. 11 ved Nørup-Nielsen, kl. 16 koncert ved Kingo-kirkens Dreng- og Mandskor og kl. 22 lodtrækning og afslutning. Der udbydes mange – også sjældne varer – velegnede som julegaver, ligesom der er restauration, dessertbod, tombola, filmforevisning af amerikanske farvefilm med tone og tale. Der bliver solgt lodsedler, der som 1. gevinst har "alt til juleaften" – de kan bestilles telefonisk. Købestævnet indbragte 27.000 kr.

### **Musikaftener 1948 til fordel for Helleruplund kirkesag**

14. oktober 1948 afholdes Musikaften med sang af Ingrid Pitzner Schmidt og spil ved Sven Holm (violin), Thomas Rosenberg (violoncel), Inger Franck (klaver)

### **Bolig til kaldskapellan og præst**

25. maj 1948 ansøges Bolignævnet i Gjentofte Kommune om en lejlighed til præst og kordegn indenfor det nye sogns grænser - 4-5 værelses til præst og 3-4 værelses til kordegn.

29. juli 1948 skriver man til Kirkeministeriet og spørger om "Er der åbnet for at stillinger som personale kan slås op og besættes?" og i bekræftende fald "Har kirkekomiteen retten til at indstille første sognepræst til kgl. udnævnelse?" Samtidig meddeler man Ministeriet, at man har en præstebolig (villa) på hånden og ønsker at Kirkeministeriet beser den og godkender den som præstebolig. Godkendelsen kommer og man erhvervede Gjørtingsvej 4 som bolig for sognepræsten. I denne sag var den ledende kraft grosserer Bützow-Rohde.

### **Sognepræst Viggo Nørup-Nielsen indstilles enstemmigt som sognepræst**

25. oktober 1948 indstiller Helleruplund Kirkekomitee enstemmigt Viggo Nørup-Nielsen (Nørup var efter moderen, Nielsen efter faderen) som kommende sognepræst. 7. december 1948 modtages accept fra Kirkeministeriet på at der oprettes embede som sognepræst ved Helleruplund og at dette besættes med Nørup-Nielsen samt at der oprettes et embede som kaldskapellan.

I 1938 ansattes Viggo Nørup-Nielsen som residerende kapellan ved Hellerup Kirke under sognepræst Harald Jessen. Viggo Nørup-Nielsen kom fra en stilling som sognepræst ved Sæby-Hallenslev på Vestsjælland og beskrives som en karismatisk prædikant, der straks samlede en stor menighed om sig. Allerede ved ansættelsen stod det klart, at det skulle blive Viggo Nørup-Nielsen, der som særlig opgave fik at stille sig i spidsen for arbejdet med at udskille et nyt vestligt sogn og bygge en kirke dér.

*I "Hellerup Kirke og Sogn 1900-1950" skrev sognepræst J.T.C. Thomsen "Man kan vel sige, at Hellerup Menighed over 50 år har rejst 3 kirker med menighedshuse (først Hellerup, dernæst Messias og sidst Helleruplund) og næsten alle penge til kirkebyggeri er indkommet ved frivillige gaver styret af Kirkekomiteer".*