

Kapitel 8: Sognet og dets virksomhed 1965-73

En stor sag i denne periode blev orglet – ikke uventet, for man vidste, da man opførte den endelige Helleruplund Kirke, at man ikke havde haft økonomien til et fuldt udbygget orgel. Efter først at have overstået 10 års jubilæet for den endelige kirke og indsætningen af de to store glasmosaikker i korets sidevægge som menighedens gave til sig selv, gik man i gang med orgeludbygningen og uvægerligt blev man derved involveret i en meget langvarig problematik – kirkens akustik. Perioden dækkes af råd nr. 6 i 1965-69 og råd nr. 7 i 1969-73.

Menighedsråd nr. 6 (1965-69)

Der skulle vælges 13 medlemmer til det nye menighedsråd. Det skete ved fredsvalg – fortsat aftale mellem menighedsrådet og Socialdemokraterne om, at de sad på 3 pladser, men Socialdemokraterne ønskede nu kun 2 af sine som medlemmer. I forhold til råd nr. 5 skete 5 udskiftninger. Ud trådte Hother Paludan, Marius Kranker, Alfred Gärtner, Leif Grane og Niels Snedevig. De blev afløst af fuldmægtig Børge Frederiksen, sekretær cand. jur. Thorstein Iversen, civilingeniør K.B. Andersen, forstanderinde Rose Marie Rørdam Holm og stud. geom. Leif Kristiansen. Dermed var de 13 valgte:

Jørgen Jacobsen (genvalg)

Jacob Henrichsen (genvalg)

Frithiof Sørensen (genvalg)

Kaj Andersen (genvalg)

Karen Kampen (genvalg)

Litzia Marcus Jensen (genvalg)

Kai Truelsen (genvalg)

Jørgen Weincke (genvalg)

Børge Frederiksen (nyvalg)

Thorstein Iversen (nyvalg)

K.B. Andersen (nyvalg – havde været suppleant i råd nr. 5)

Rose Marie Rørdam Holm (nyvalg),

Leif Kristiansen (nyvalg)

Som suppleanter valgtes grosserer A.P. Christensen, fru Ingrid Funder, læge dr. med. Jørgen Schultz-Larsen, vicedirektør Henning Palludan, overassistent Niels Snedevig og fru Ulla Wamberg – af disse havde Snedevig siddet i råd nr. 5 og fru Funder været suppleant også til råd nr. 5.

Rådet konstituerede sig med genvalg til Jørgen Jacobsen som formand og nyvalg til Jacob Henrichsen som næstformand – havde været kasserer i råd nr. 5, - nyvalg til Børge Frederiksen som kasserer og genvalg til Frithiof Sørensen som kirkeværge. Til Forretningsudvalg Jacobsen, Henrichsen, Frederiksen og Kai Andersen – til Kirke- og kirkegårdsudvalg Henrichsen, Weincke, Iversen og Kristiansen – til Valgbestyrelsen Kaj Andersen, Jensen, Iversen - til Kirkebetjeningsudvalg Jacobsen, Sørensen, Kampen, Truelsen – til Præstegårdsudvalg Kaj Andersen, Frederiksen, K.B. Andersen, Rørdam Holm. Formanden antog frk. Holten som sekretær, der også skulle være kassereren behjælpelig. K.B. Andersen anmodede 8. december 1967 om at måtte udtræde af rådet – så ved mødet 16. april 1968 kunne grosserer A.P. Christensen bydes velkommen som indtrådt suppleant på den vakante plads og indvalgte i Præstegårdsudvalget.

Rådet noterede sig, at der for første gang var mødt en tilhører op ved forelæggelse af budget og regnskab under rådets åbne del på mødet 1. december 1965 – det var en af suppleanterne. På mødet 29. juni 1966 mindedes formanden Marius Kranker, - havde siddet i de sidste menighedsråd, - som nu var afgang ved døden.

Et af rådsmedlemmerne havde i Hellerupbladet skrevet en artikel, hvor han personligt gik imod glasmosaikker, hvilket formanden fandt meget uheldigt. Resten af rådet var helt på linje og enige i, at bladet ikke under nogen form måtte anvendes til polemik. Rådet kunne på sit møde 16. marts 1966 notere sig, at der ville komme tilskud fra Gentofte Kommune til glasmosaikkerne – først 30. marts 1967 fik man ikke uventet afslaget på støtte fra Statens Kunstfond; da var glasmosaikkerne indsat 4 måneder forinden.

Rådet fastlagde i 1966 tegningsrettighederne for de forskellige kasser. Rådet introducerede "møde" for rådsmedlemmer og ansatte - alle med ægtefæller, - der ad åre dog ad omveje skulle udvikle sig til "Fest for råd og ansatte m.v.". Rådet besluttede sig for et par meget dyre projekter – at ændre fra hulsten til almindelige sten i dele af kirkerummet af hensyn til akustikken samt at optage et 20-årigt lån på 70.000 kr. i Handelsbanken til ½ % over Nationalbankens diskonto (dermed 6½ % i 1967) til udbygning af orglet med de manglende 17 stemmer. Noget billigere var beslutningen i 1967 om fremover ved jul at opstille 2 juletræer med lys – et på hver side af hovedindgangen. Rådet nedsatte i 1966 et redaktionsudvalg med præster og kirkeværge til at udarbejde en 10 års jubilæumspjece.

Formanden indkaldte akustikprofessor Fritz Ingerslev, orgelbygger Troels Krohn, organist Arne Christensen, præsterne, kirkeværge, Forretningsudvalget og Kirkeudvalget til møde om akustikken. Ingerslev frarådede her ændring af hulsten i bagvægge i hovedskibet, sidearme og pulpiturbalustrader. Kirken var opført med lidt "lydmæssig slagside" til fordel for tale, som han sagde. Det var rettet noget op ved udskiftning til almindelige sten i to felter i midterskibets sidevægge. Efter mødet enedes man om at skifte stenene ud i 2 felter mere. Arbejdet udførtes af firmaet Kornerup, der også i sin tid havde opført kirken.

Rådet noterede ved afslutningen på sin periode, at der i 1969 var nedgang i antal vielser og kirkelige begravelser og rekord mange udmeldte af folkekirken – var nu kun på 16. På årsbasis nu lidt over 6.000 altergæster. Der var i 1969 foretaget 6 mæglinger – en med positivt udfald, så det har ikke været normalen, siden det skulle fremhæves.

Menighedsråd nr. 7 (1969-73)

I slutning af menighedsråd nr. 6s tid var man bevidst om, at der var røre omkring det kommende valg. Derfor indkaldte rådet til et menighedsmøde for at skabe klarhed over, om rygten talte sandt – at der ville komme en modliste ved menighedsrådsvalget. Mødet viste, at der var en alternativ liste, og at den ikke ville indgå forlig; men ville have et kampvalg. Valgets udfald blev, at liste 1 fik 220 stemmer og 6 pladser - repræsenterede nye og typisk yngre kræfter, - mens liste 2, der var det siddende menighedsråds liste, fik 226 stemmer og 7 pladser. De 13 valgte var:

Civilingeniør Jørgen Jacobsen (genvalg)

Civilingeniør Bent Haunstrup Clemmensen (nyvalg)

Direktør Jacob Henrichsen (genvalg)

Stud. jur. Kaj Pleidrup-Hansen (nyvalg)

Fuldmægtig Børge Frederiksen (genvalg)

Fabrikant Anton Nicolai Hvidt (nyvalg)

Forstanderinde Rose Marie Rørdam Holm (genvalg)

Advokat Lis Kornerup (nyvalg)

Forvalter Kai Andersen (genvalg)

Lægeseekretær Bodil Rye Norup (nyvalg)

Diakonisse Birgit Friis Rasmussen (nyvalg)

Grosserer Holger Vandborg Fursted (nyvalg)

Direktør Aage Rask-Pedersen (nyvalg)

De, der ikke opnåede valg, blev alle skrevet på suppleantlisten – omfattede 11 med 3 fra liste 1 og 8 fra liste 2.

Rådet konstituerede sig med Jørgen Jacobsen som formand (genvalg), Bent Haunstrup Clemmensen som næstformand (nyvalg), Børge Frederiksen som kasserer (genvalg) og Rose Marie Rørdam Holm som kirkeværge (nyvalg). Til Forretningsudvalg Jacobsen, Clemmensen, Frederiksen, Kornerup – til Kirke- og kirkegårdsudvalg Clemmensen, Henrichsen, Pleidrup-Hansen, Rasmussen – til Præstegårdsudvalg Andersen, Frederiksen, Rørdam Holm, Norup – til Kirkebetjeningsudvalg Jacobsen, Kornerup, Fuursted, Rask-Pedersen - til Valgbestyrelse Hvidt, Kornerup, Rask-Pedersen. Nu skulle der også udpeges repræsentant til Lindbergs legat – det blev genvalg af K.E. Truelson selvom han ikke længere sad i rådet. Til Helleruplund Ungdoms bestyrelse valgtes Plejdrup-Hansen, der dog allerede juni 1970 afløstes af Haunstrup Clemmensen. Nyt var også, at der skulle vælges statsautoriserede revisorer – det blev William Mortensen & Børge Beierholm. Rådet besluttede foreløbig ikke at udarbejde en forretningsorden for rådets virksomhed.

Som sekretær ansattes Lillian Rasmussen, der første gang deltog ved mødet 11. februar 1971 – hurtigt efter fra og med møde 21. april 1971 var referaterne nu maskinskrevne. Tidligere referater var i mere eller mindre læselig håndskrift.

På mødet 13. oktober 1971 mindedes man fabrikant A.N. Hvidt, der var død for nylig – civiløkonom Hans Mørck indtrådte som øverst på suppleantlisten og kom i Valgbestyrelsen og Regnskabstilsynet. Kaj Pleidrup-Hansen ønskede en afgørelse af, om han – som tilknyttet vikar for kirketjeneren – kunne fortsætte med at sidde i rådet. Det mente rådet godt han kunne, – men han besluttede alligevel op til rådets møde 22. marts 1972 at fremsætte ønske om at måtte udtræde. I stedet indtrådte cand. jur. Thorstein Iversen i rådet.

Rådet besluttede 7. december 1971 at nedsætte et PR-udvalg med præsterne og Hans Mørck. Opgaven var at redigere en fast rubrik i kirkebladet med rådets beslutninger og planer samt sende meddelelser til Villabyerne.

I efteråret 1971 deltes Sokkelund Herred østre Provsti i Kgs. Lyngby provsti og Gentofte provsti – Helleruplund blev ikke uventet placeret i Gentofte provsti.

Menighedsrådet afslog på sit møde 28. oktober 1970 at modtage 2 billeder – et stort oliemaleri og en indrammet reproduktion begge med bibelske motiver - som gave. Man ønskede ikke at skabe præcedens for at skulle ophænge billeder, blot fordi de var gaver.

Rådet gennemførte en række praktiske foranstaltninger. Kirkekassen skulle administreres med Handelsbankens EDB-system. Helleruplund tilsluttede sig forår 1970, at der indførtes et ensartet kassererhonorar i alle Gentofte kommunes kirker på 900 kr. Det blev råd nr. 7, der fra efteråret 1971 tegnede det faste abonnement på Kristelig Dagblad til kordegnekontoen og i december 1971 opsatte opslagstavlen i våbenhuset samt juni 1972 købte kirkens første fotokopimaskine.

Rådet blev klar over, at Menighedskredsen var klemmt på økonomien og besluttede efter at have indhentet tilladelse fra provstiudvalget fra 1970 at betale kredsen leje for brugen af lokaler i menighedshuset til konfirmandundervisning. Til det brug indkøbtes for rådets egen regning borde og stole, der dog præciseredes at være rådets ejendom. I samme forbindelse forbød man kredsen at leje lokaler ud i kirkens sakristi.

Der var kort inden rådet tiltrådte etableret "Aktivitetsudvalget for hverdagsgudstjenester", hvor præsterne og en del lægfolk fra menigheden sad. Menighedsrådet ønskede, at fru Norup og søster Birgit på rådets vegne trådte ind i dette udvalg. April 1971 omdannede udvalget sig til en studiekreds med præster, organist, kordegn, fru Lis Haugegaard, dr. Erik Jacobsen, fru Ester Møllerup, civiløkonom Hans Mørck, fru Bodil Norup, Søster Birgit Friis Rasmussen, fru Elisabeth Schultz-Larsen, ingeniør Henning Sønderskov, provst Juul Sørensen og fru Lisbeth Vraa-Jensen som deltagere og med fru Ulla Lykke Rasmussen og fru Grethe Sønderskov som et særligt "Kaffemik"-underudvalg. Marts 1972 trådte Lis Haugegård, Hans Mørck og Vrå-Jensen ud og erstattedes af Finn Rasmussen og Bjørg Kokfelt.

Efter sommerferien 1970 kom kirkeministeriet på banen ved at udsende cirkulære om, at menighedsråds rådighedsbeløb kunne anvendes til bl.a. børnepasning under gudstjenester, børnegudstjenester og søndagsskoler, støtte til præsters virksomhed blandt unge og gamle i sognet samt kontakt til konfirmandforældre som egnede formål. I et andet cirkulære godkendtes brug af kirken for medlemmer af et andet stående kristent trossamfund end folkekirkens. Helleruplund havde allerede børnegudstjenester og via menighedskredsen et arbejde for unge og ældre – på mødet 11. februar 1971

besluttede man at supplere med "børneparkering" under gudstjeneste ved at aflønne 2 pigespejdere i stedet for at satse på en kreds af frivillige unge mødre på skift.

31. marts 1970 besluttede rådet, at det hidtidige "samtalemøde" nu fast skulle være en sammenkomst for ansatte og valgte med vedhæng under hyggelige former – og at det gerne måtte blive en årlig tradition.

14. juni 1971 besluttede menighedsrådet at indkøbe Nyt Testamente til uddeling til konfirmanderne, så man var sikre på, at alle kunne læse det under deres forberedelse.

Præsterne

Villy Finnerup ansattes kort før periodens start som sognepræst og flyttede ind i præstegården Gjørlingsvej 4. Allerede sommer 1969 henvendte fru Finnerup sig imidlertid til menighedsrådet for at meddele, at hun ikke kunne passe den nuværende præstebolig, som hun fandt uhensigtsmæssig indrettet. Hun så gerne at man afhændede nuværende bolig – hun pegede selv på Bernstorffsvej 53 som afløser; men det kom til at vente en del år. I 1969 harmonerede det skidt med, at Gjørlingsvej ved sidste provstesyn var fundet velegnet og i meget fin stand, - så det var usikkert om Kirkeministeriet ville godkende et hussalg/køb. 17.-30. november 1970 og igen i sommerferien 1971 var Finnerup bortrejst og tjenestegørende ved Mariehjemmene i Benicasim, Spanien.

Knud Nørholm var kapellan og boede på Svejgårdsvej 10. Han fratrådte for 1. februar 1970 for at tiltræde som præst ved Diakonissestiftelsen på Frederiksberg.

Provst Jens Juul Sørensen (tidligere provst i Brejninge, Tåsinge) gav tilsagn om at fungere som vikar for Knud Nørholm ved dennes fratræden – reelt ansattes han som hjælpepræst. Han fungerede året ud og kunne træffes på sin egen bolig Hellerupvej 84.

Allerede på råd nr. 7's første møde havde man vendt problemet med at få nybesat stillingen som residerende kapellan – formanden opsøgte biskop Leer Andersen, der signalerede at man meget vel kunne forestille sig, at kirkeministeriet ville forhale sagen grundet den udtalte præstemangel i provinsen. Pastor Finnerup kunne samtidig orientere rådet om, at pastor Thanning (Gentofte) ikke ønskede at fortsætte som hospitalspræst ved Gentofte Amtssygehus, hvorfor provst Hoppe gerne så, at det blev et led i ansættelsen som kapellan ved Helleruplund fremover tillige at være hospitalspræst – det krævede dog menighedsrådets godkendelse. Man vedtog dog at slå stillingen op

efter sommerferien, og biskop Leer Andersen opfordrede i den sammenhæng rådet til selv at tage ud for at høre og tale med de af rådet udvalgte ansøgere i deres egne kirker i stedet for at indkalde til prøveprædiken hos sig. Det råd fulgte Helleruplund menighedsråd og udtrykte siden, at det havde været en god erfaring.

Rådet drøftede på sit møde 2. december 1970, om der var behov for at begge præster var til stede ved altergang. Resultatet blev, at rådet fastholdt, at der skulle være 2 præster ved altergang og at de om søndagen derfor måtte være hinandens assistent.

24. januar 1971 blev Knud Hansen af provst Hoppe indsat som Helleruplunds nye kapellan i overværelse af biskop Leer Andersen, provst Juul Sørensen, feltprovst Balslev og provst Ottosen. Også han kom fra at have været sognepræst i Gamtofte på Fyn – ligesom Villy Finnerup havde været, - og samtidig residerende kapellan i Assens. Han flyttede ind på Svejgårdsvej 10. Dagen efter holdt Knud Nørholm sin afskedsprædiken. Helleruplundbladet følte anledning til at præcisere, at når Knud Hansen et år var orlogspræst ved den danske fregateskadre under en Nato-øvelse fra slut april til ind i maj og Finnerup så tog hans prædikener, var der for begge tale om ulønnet arbejde.

Organisten

Arne Christensen fungerede som organist i hele perioden og blev meget naturligt inddraget i problematikken omkring akustik i kirkerummet og deltog i de møder, hvor en større gruppe sammen med professor Ingerslev drøftede forholdene.

8. november 1968 fik organist Arne Christensen for første gang bevilget en ramme på 1.000-2.000 kr. i menighedsrådets årsbudget til orgelkoncerter. Han nåede også at blive involveret i en af de mange studiekredse - "Den forsømte gudstjeneste" sammen med pastor Knud Hansen i 1971. I februar 1973 måtte han på egne og korets vegne modtage en klage fra menighedsrådet over, at korets prøver under prædiken kunne høres ned i kirken, og at der ofte kom tobaksrøg fra korværelse ned i kirkerummet.

Organist Arne Christensen stod – udover for sammensætningen af musikprogrammet med gæstende kor, solister m.v. ved Helleruplund – selv i spidsen for koncerter i Helleruplund. Det gjaldt bl.a. 30. april 1973 ved en koncert med sang- og instrumentalsolister. Ved siden af hvervet som organist ledede Arne Christensen Lyngby FDFs blæsere, der var faste deltagere ved årets adventskoncert i Helleruplund.

Kirkeligt personale

Kordegner var Viggo Faurby Hansen gennem hele perioden. Det samme gjaldt Ole Olsen som kirketjener og Esther Jensen som kirkeassistent. Stud. theol. Knud Finnerup tilknyttedes som kordegneviker april 1971. Juni 1970 aftaltes ens åbningstid for kirkekontorer i Gentofte kommune med mandag som lukkedag.

Frk. Mary Sørensen var husmoder i menighedshuset indtil hun afløstes november 1968 af fru Bjerregård. Man kunne i 1973 konstatere, at Menighedskredsen havde vanskeligt ved at finde en husmoder til menighedshuset – det skulle overvejes at kombinere det med en ansættelse som kirketjener.

Først 8. november 1968 bevilgedes kordegner, kirketjener og kirkeassistent weekendfri på skift – dog aldrig mere end 1 ad gangen, der havde fri. Samtidig indførtes, at præsten kunne vælge vikar for kordegnen ud fra en liste over personer fra menighed/menighedsråd, der forinden havde givet tilsagn.

Fra februar 1973 besluttedes det efter aftale mellem menighedsrådet og Menighedskredsen, at kordegnen skulle være koordinator ved udlejning af menighedshuset, så man undgik dobbeltudlejning. Rådet vendte også kordegnens påklædning under gudstjenester og besluttede sig for at kordegnen fortsat bar "kjole". Kirkeministeriet bestemte, at kordegner og kirketjener i intet tilfælde var berettiget til at modtage vederlag for medvirken ved kirkelige handlinger.

December 1971 blev det i mild form henstillet til kirketjener Ole Olsen at indskrænke ekstrahjælp til rengøring, – efter at provsten havde bemærket, at Helleruplund var eneste sogn i provstiet, der havde udgifter til det.

Kirkebygning og kirkesyn

Kirkesynet 23. juni 1967 betegnede atter kirkens vedligeholdelsestilstand som god – dog med behov for maling af sakristi, ekstra dør til korværelse og mere lys i kor og kirke, hvilket førte til, at der opsattes større lampetter i bagvæggene i korsarmene og ophængtes lysarmatur bag i korbuen.

Ved kirkens opførelse havde kommunen i byggetilladelsen betinget sig, at sakristiet ikke måtte benyttes til større møder – reelt begrundet i, at det var i en tid med materialemangel. Derfor mødtes Helleruplund menighedsråd med kommunen i 1970 før

man evt. gik i gang med at indrette kælderens. Der kom en ordning – spejdere og Helleruplund Ungdom fik egne lokaler i krypten ikke mindst for at skåne sakristiet for ungdommens brug af det lokale.

Kirken havde jo nogle for de fleste "ukendte" rum - tårn, hvælvinger, orgel, betjeningsrum. Derfor besluttede man 15. marts 1970 at lave en særfremvisning af dem for menighedsrådsmedlemmer m/ægtefæller.

2. december 1970 var orglet færdigudbygget til 40 stemmer - afleveringsforretning 11. november. Det kom til at koste 153.000 kr. – betydeligt mere end oprindeligt budgetteret. Menighedsrådet afslog at betale ekstra til orgelbygger Krohn, – man fandt at det meget var hans skyld, at arbejdet var blevet forsinket og fordyret. Bænke til sideskibene var stadig et udestående, så man besluttede at anmode arkitekt Peter Hvidt om at assistere ved en evt. anskaffelse af 22 bænke til sideskibene. Man besluttede dog i efteråret 1971 at udsætte afgørelse om bænke eller stole i sideskibene yderligere ½ år.

Nyt tunghøreanlæg installeredes på prøve december 1971 – det skulle reelt afprøves før hver gang, det skulle tages i brug. Højtaleranlæg var et omstridt tema. 28. oktober 1970 erklærede menighedsrådets formand i modsætning til sognepræsten, at der ikke var brug for et højtaleranlæg – præsterne skulle blot gøre sig den ulempe at tale højt og tydeligt. Et anlæg ville let koste 80.000 kr. – og det havde man ikke råd til. Formanden slog fast, at Helleruplund var en kirke, hvor ordet skulle høres og ikke en koncertsal, og rådet fulgte sin formand og afslog at erstatte trægulvet med stengulv for at forbedre akustikken under spil. I budgettet afsatte man dog senere 45.000 kr. til evt. højtaleranlæg. Forinden tog man kontakt til akustikprofessor Ingerslev, der udtrykte betænkelighed ved et højtaleranlæg med henvisning til, at de sidst foretagne ændringer af akustikforholdene havde forringet taleforholdene. Han så sig dog ikke selv som ekspert i højtaleranlæg og anbefalede rådet at tage kontakt til ingeniør Jørgen Petersen fra det rådgivende ingeniørfirma Johs. Jørgensen. Det besluttedes at foretage en lydmåling af kirkerummet – her måltes efterklangstider på 1½-2 sekunder, og da tale kræver ca. 1 sekund var kirkerummet noget uheldig til tale. Sagkundskaben frarådede et højtaleranlæg med forsinkelse – det bedste var stadig at tale højt og tydeligt. Der var faktisk heller ikke modtaget klager over dårlig taleforståelse fra kirkegængerne. Et forslag om helt at aflukke nordre korsarm kunne ikke komme på tale. Februar 1973 foretog man mindre justeringer omkring prædikestol og himmel – præsten kom til at stå

et trin højere og tættere ved bagvæggen – og det viste sig at forbedre taleforholdene mærkbart.

Ved kirkesynet 4. juni 1970 betegnedes tilstanden som ”særdeles god”. Af nye mangler konstaterede man dog behov for en forbedring af høreanlægget, gerne lys i korset bag alteret og anskaffelse af små tal til angivelse af salmevers i de ophængte annonceringer af dagens salmer. Præstegården på Gjørlingsvej vurderedes i så god stand, at der kun var uvæsentlige mangler, hvorimod kapellanboligen på Svejgårdsvej var så medtaget, at man måtte foretage en gennemgribende istandsættelse. Man udlejede midlertidigt, – indtil der kunne ansættes en ny kapellan, - boligen. Kirkesynet året efter betegnede kirkens tilstand som ”meget god”. Mulige forbedringer ville være en sydmur, loftsplader i pigespejderrum og evt. anskaffelse af det højtaleranlæg med forsinkelse, som stadig spøjte. Samme år overvejedes at anskaffe ny sognepræstebolig.

En kirkegænger henvendte sig sommeren 1972 og tilbød at betale for udsmykning af prædikestolen. Man var allerede under opførelsen af kirken i byggeudvalget inde på emnet – f.eks. at anbringe et kors på den store frie facade. Det var man gået bort fra af arkitektoniske grunde, men også for ikke at ”forstyrre” virkningen af korset over alteret. Man takkede også denne gang nej tak.

Gudstjenester

Med virkning fra november 1968 vedtog man nye tider for søndagens tjenester til i sommerhalvåret at være kl. 08.30 og 10.00 og i vinterhalvåret kl. 10.00 og 16.30. 31. august 1970 besluttedes på præsternes indtrængende anmodning ikke at sløjfe 2. gudstjenester på søndage. Februar 1971 besluttede præsterne, at gudstjenesterne efter påske skulle rykkes til kl. 08.30 og 10.30, man da der konstateredes stor utilfredshed med at den sene højmesse var flyttet fra 10.00 til 10.30, gik man tilbage til 10.00 efter at menighedsrådets formand havde ringet rundt til rådsmedlemmerne (traf desværre ikke alle) og fået en ikke-enstemmig opbakning. 13. oktober 1971 iværksattes afstemning om tid for højmesser blandt kirkegængerne i form af en blanket i Helleruplundbladet – kun 100 stemte, og der var flertal for kl. 10 suppleret af 08.30 sommer henholdsvis 16.30 vinter og 19.00 for hverdagsaftentjenester. Skiftet vinter/sommer skulle ske efter påske henholdsvis efter efterårsferien. De bilfrie søndage i 1974 førte til overvejelse om at sløjfe 2. gudstjeneste søndage, men i Helleruplund bevarede man begge.

12. december 1968 sagde menighedsrådet nej til at ændre til kontinuerlig altergang i tilfælde af, at kun 1 præst var til stede. Pastor Finnerup indførte et enkelt salmevers efter slutbøn fra prædikestolen – reelt en motet - som passende overgang til rækken af bekendtgørelser, og at han fra prædikestolen annoncerede korets altergangssalme. Det blev fra kirkeåret 1970/71's start vedtaget at placere dåb i gudstjenesten før prædiken. 1. februar 1972 besluttedes, at formanden for menighedsrådet skulle tage motet efter velsignelsen samt postludium/udgangsspil op med organisten – kombineret med, at det skulle gentages fra tidligere, at kirkegængerne skulle opdrages til at blive under hele gudstjenesten, hvorfor man ville bringe en notits i kirkebladet om det, og at præsterne skulle opfordre til det fra prædikestolen.

19. marts 1973 vedtog man at holde 4 prøvegudstjenester påskesøndag og de 3 følgende søndage efter det nye ritualforslag med ændret kollekt og epistel. Selv om der ikke kom nogen reaktioner fra kirkegængerne på de holdte prøvegudstjenester ville man tage det op på et menighedsmøde, som blev afholdt 23. oktober. Her orienterede professor Niels Hyldahl om tankerne og overvejelserne bag det udsendte forslag.

Rådet besluttede ikke at gennemføre håndspålæggelse som syndsforladelse ved højmesser – men menighedsrådet så gerne, at det skete ved eftermiddagstjenester med færre deltagere. Den nyansatte kapellan Knud Hansen ønskede sig fritaget for at foretage håndspålæggelse, hvilket rådet accepterede.

Der kom 2 fastegudstjenester 1972. I påsken var der fra 1971 altergangsgudstjeneste skærtorsdag kl. 20 og juleaften 3 tjenester. Ved højtider skulle "salmetekster og gudstjenesteforklaringer" trykkes til uddeling.

Danmarks radio transmitterede søndag 18. februar 1973 kl. 17 (!) gudstjeneste fra Helleruplund ved Knud Hansen.

På forslag fra A.N. Hvidt indførtes i 1970 kirkekaffe i menighedshuset, hvor der sattes termokander m/kogende vand, engangsservice, tebreve, pulverkaffe og fløde frem til en pris af 1 kr./deltager. Fra start en stor succes med 40-50 deltagere. Man sprang over i sommerferien, og fra februar 1972 blev det fremover 1. søndag hver måned.

Fra juni 1973 besluttedes at udlevere særlig dåbsbog som gave ved dåb.

Særgudstjenester

Hverdagsgudstjenester var til stadighed et omdiskuteret emne – der kom ikke ret mange kirkegængere til dem, og reelt var der ingen nye blandt dem. Fra at være hver tirsdag skiftede man for ikke at stivne i én form over til blot 4. tirsdag i måneden. Det var en blanding af kirkens egne præster og præster indbudt udefra, der stod for hverdagstjenesterne som blev udvidet til fremover at have 2 kirkesangere og foråret skulle slutes af med, at sidste aftentjeneste blev en kirkekoncert. 23. oktober 1969 prøvede man som forsøg at afvikle 6 aftentjenester med lidt ændret form og kortere, - ca. 45 minutter. Allerhelst ville man afvikle dem med lægmandsassistance og med kontinuerlig altergang. Domprovsten – biskoppen var bortrejst – henstillede straks i et brev i kraftige vendinger til ikke at inddrage lægfolk i nadvertildeling. Efterår 1973/forår 1974 lod man temaet ”Digtekunst og forkyndelse” være et gennemgående tema for aftengudstjenesterne og kunne notere sig, at de samlede stadig flere – ofte 60-70. Udvalget for aftengudstjenester, der nu var omdannet til en studiekreds, arrangerede kirketure for at bese andre kirker og gerne under deres aftengudstjenester.

Man fortsatte med at afholde en familiegudstjeneste med adventsspil til og med 1967. Traditionen med en altergangsgudstjeneste i november for ældre fortsattes. Også ungdomsgudstjenester som aftengudstjeneste med altergang videreførtes fra tidligere og i november med kirkespil fremført af seniorklubben – i 1967 med musik ved organisten samt unge på guitar og janitchar og med ca. 200 unge (16-18 årige) til alters og i 1968 ”Den fortabte Søn” skrevet af pastor Nørholm.

Alle Helgens Dags korte andagter i Hellerup Kirkegårds kapel fortsattes i samarbejde med de øvrige sogne.

Der kom en række festgudstjenester. Fast festgudstjeneste på Helleruplund Kirkes fødselsdag 1. søndag i advent. I 1967 festgudstjeneste for 450-året for reformationen, 4. maj 1970 minde- og takkegudstjeneste i anledning af Danmarks Befrielse, 15. juni 1971 for Dansk Missions Selskabs 150 år og 26. august 1973 holdt Østerlandsmissionens kredse i København og omegn deres gudstjeneste i Helleruplund.

Gæstepredikanter

Listen over gæstepredikanter talte i disse år med årstal i parentes: Eskild Agger (68), Knud Tage Andersen (70), Ole Bertelsen (67-70), A. Bierring-Sørensen (66-67), Jens

Brøndum (72), Bjarne Bæk (71), G. Bützow Rohde (66-69), Ole Christiansen (71), Johs. H. Christensen (73), Palle Dinesen (73), J. Fenneberg-Hansen (71), Sigurd Granild (70), Mogens Hansen (71), Halfdan Høgsbro (72), Gurli Vibe Jensen (70), Johs. Jensen (71), H.C. Johannessen (71), Johs. Johansen (73), Juul Sørensen (66-73), Inger Lise Krogh (70), Hans Lundsteen (71), Peter Møllerup (71), Johannes Møllehave (71-73), John Nallathambi (67), Svend Aage Nielsen (71), Knud Nørholm (71), Finn Allan Petersen (70), Regin Prenter (70), Hans Frede Rasmussen (73), Harald Rasmussen (71), Erik Rostbøll (73), Henning Rørskou (71), E. Thestrup-Pedersen (72-73), Harry Thomsen (66), Preben Thomsen (70-72), Finn Tulinius (70).

Musiklivet

Det blev en fast tradition at markere advent med en aftenkoncert med Unge Akademikeres Kor og deltagelse af Lyngby FDFs blæsere. 1971 deltog Unge Akademikeres Kor med hele 45 sangere, hvilket Helleruplund kvitterede for med 24 flasker rødvin til korets julefest. Oktober 1971 afholdt Frederiksberg Barokensemble kirkekoncert i kirken. Langfredag 9. april 1972 opførte Horstock-kvartetten Haydns strygekvartet "Jesu syv korsord" og 15. maj 1972 fulgte en forårskoncert ved Axel Billes musikkreds med værker af Purcell, Elgar, Sibelius, Händel, Bach og med koncertmester Leo Hansen og oboist Bjarne Carl Nielsen fra Radioens Symfoniorkester, - entre 5 kr. Organist Arne Christensen afholdt 30. april 1973 koncert med sang- og instrumentalsolister og igen året efter på samme dato.

En helt særlig begivenhed var, da en gruppe musikinteresserede unge fra sognet afholdt kirkekoncert 9. marts 1969 kl. 20 i Helleruplund med værker af Händel, Telemann, Bach samt N.O. Raasted for obo, violin og fløjte.

Menighedslivet

Menighedskredsens formand var ved periodestart K.B. Andersen. Jørgen Jacobsen overtog posten i august 1967, men gav hurtigt depechen videre til dr. med J. Schultz-Larsen.

Man holdt 16. december 1971 det første møde mellem menighedsråd og Menighedskreds, hvor man drøftede menighedshusets tilhørsforhold fremover samt den formelle ramme for menighedsarbejdet fremover. Menighedsrådets formand motiverede, at økonomiske grunde kunne begrunde, at menighedsrådet overtog huset – det ville spare på den daglige drift, rengøring m.v., der kunne overgå til kirketjeneren

samt ikke mindst, at menighedsrådet nok lettere end kredsen kunne undgå husets nedrivning, hvis Gentofte Kommune skulle håndhæve sin ret til at kræve huset nedrevet. Menighedskredsens formand pegede på, at kredsen siden 1967 konstant havde haft et underskud på 3.-5.000 kr. årligt, som man dækkede ind ved basar. Man kunne kun se frem til øgede udgifter til drift og lønninger og faldende indtægt grundet nedgang i Kredsen medlemstal. En overdragelse til rådet skulle afgøres af ministeriet og motiveres i anvendelsen til konfirmandundervisning, voksenundervisning, søndagsskole og kirkekaffe. Kredsen ønskede at bevare status som selvstændig institution og ikke blive et udvalg under menighedsrådet. Det var ikke muligt at sælge huset til anden side, da det var deklareret i skødet, at det kun måtte anvendes til funktioner i forbindelse med kirken.

Møder, foredrag og bibelundervisning

Helleruplundaften fortsatte som en fasttømret tradition med et månedligt møde i månederne uden for sommerperioden.

Bibelundervisningen fik i 1968 titel af "kristendomsundervisning" og i 1969 stod H.N. Søe og N.H. Gadegaard for 5 bibelforedrag. I foråret 1967 kastede Villy Finnerup sig over at oprette en studiekreds for Dansk Missionselskab, og i efteråret startede han en studiekreds for yngre ægtepar.

13. oktober 1970 var kirkespilskredsen på besøg i Helleruplund og opførte "De Herrer dommere" (Kaj Munk) og "Efter dommen" (Svend Biørn).

I oktober 1971 afholdtes 2 studiekredse – "Den forsømte børnelærdom" ved Kirsten og Knud Hansen samt "Den forsømte gudstjeneste" ved Arne Christensen og Knud Hansen. Pastor Knud Hansen fulgte op med en aftenhøjskole over vinteren 1972/73 med Viggo Stuckenberg's "Sne", Ingemanns salmer, H.C. Andersens "Snemanden", Henrik Pontoppidans "kirken og dens mænd" og til slut i april "En Jesu-lignelse".

Menighedshuset

Udover at rumme utallige møder og sammenkomster, konfirmandundervisning m.v. var der tradition for at afvikle basarer i huset. Det gjaldt også denne periode. Der var i 1966 dannet et særligt basarudvalg til at tage sig af at indsamle effekter og selv fremstille varer, der kunne sælges på Menighedskredsens egen basar. 30. november 1971 annonceredes i Helleruplundbladet en sådan basar med boder for kunst, gaver, juletræsdynt, husholdning, håndarbejde og tekstil, tombola, fiskedam, amerikansk

lotteri samt restauration med smørrebrød, kager, kaffe, te og andre drikkevarer, - og hvor både FDFs blæsere og Unge Akademikeres Kor ville optræde. 7.-9. april 1972 afholdt Nordisk kristen Buddhistmission Japan-udstilling med salgsboder for japanske antikviteter samt nye Kina- og Japanvarer.

Bibelkredse

Oktober 1971 bragtes i Helleruplundbladet en status over bibelkredsene – der var fortsat en række kredse for ældre såvel som yngre og en eftermiddagskreds for husmødre og andre damer, der alle var startet før denne periode. De suppleredes af nye kredse med de sigende navne "Yngre hjems kreds" (start 1970), - der ophørte få år efter - "Den nye kreds" (start 1970), "Den ældre kreds" (start 1970) samt "Den unge kreds" (start 1971), hvoraf "Den nye" og "Den unge" fortsatte gennem hele perioden.

Helleruplundbladet

Kordegner Viggo Faurby havde overtaget redaktørstolen september 1964. Han supplerede sig fra 1967 med provst J. Juul Sørensen og stud. jur. Kaj Hansen. Kasserer var Marcus Jensen og Faurby uddelingsleder frem til han afløstes sommer 1973 på den post af pastor Finnerup og Ulla Lykke Rasmussen.

11. november 1966 forhøjede menighedsrådet sit tilskud til 3.500 kr., men udgifterne blev ved med at stige, så det kom til at koster 12-14.000 kr. årligt – rådet øgede sine tilskud til at dække 50%, resten var frivillige bidrag.

Støttekredse for Ydre Mission

November 1966 besluttede Menighedskredsen at ville rejse 12.000 kr. til opførelse af en kirke i Indien og nedsatte en indsamlingskomite på 26 personer til det formål. April 1968 afholdt man en særlig Tanzania festaften med tombola, amerikansk lotteri, salgsbod, loppemarked og restauration, hvor overskud gik til en kirke på øen Mafia.

Sudankredsen, kredsen for Nordisk kristen Buddhistmission, Dansk Mission Selskab-kredsen, Fælleskredsen for Ydre mission og kredsen for Dansk kirke i Udlandet var stadig alle aktive.

Arbejdet for sognets børn

Fra og med 30. oktober 1966 etablerede man 2 teams til at stå for søndagsskolen – det ene med pastor Knud Nørholm, frk. Kirstine Nielsen og Søster Kirsten, det andet med

pastor Villy Finnerup, Søster Birgit og Søster Birthe Norup. Teamet med præsten, der ikke havde højmesse kl. 10, passede dagens søndagsskole. Der sendtes meddelelse ud til alle i sognet med børn i alderen 4-12 år. Efter 10 år i spidsen fratrådte Kirstine Nielsen og gav depechen videre til søster Birgit fra efteråret 1967. I december 1968 klagedes over søndagsskolebørnene – de var for pjankede når de gik alene til alters, så fremover skulle de være ledsaget af en voksen. Som konsekvens af, at børnegudstjenester afholdtes søndage samtidig med gudstjenesten deltog børnene i den første del af gudstjenesten, hvorefter de fortrak til krypten. I december 1971 kom det første nødråb i Helleruplundbladet "Det går skidt med søndagsskolen", hvor man markedsførte, at man kunne tænke sig sideløbende 1. og 3. fredag i måneden kl. 14.30-17 at have et hverdags "bette nøk" med saks, blyant, klister, papir – underskrevet af Elisabeth og Ebba. På sit møde 7. december 1972 konstaterede menighedsrådet, at søndagsskolearbejdet var gået helt i stå. Som en nødløsning indkøbtes et sæt billed-bibelshistorier til udlån under gudstjenester til børn under skolealder.

Man fortsatte med at afholde juletræ for børn en eftermiddag mellem jul og nytår 1970-72 – i 1971 holdt sammen med julefesten for ældre, - men resten af årtiet var der ikke længere juletræ for børn i juleferien.

Helleruplund Ungdom

Helleruplund Ungdom havde ved periodens start en juniorklub og en seniorkreds. Der oprettedes en overgang en kreds for 16-18 årige som bindeled junior-senior. 12. december 1968 fik Helleruplund Ungdom menighedsrådets tilladelse til at danse max. et kvarter til deres møder; men der skulle afsluttes med andagt.

Det haltede, og man måtte konstatere, at siden september 1970 lå Helleruplund Ungdom i dvale. 23. oktober 1972 indkaldte pastor Knud Hansen til en genstiftende generalforsamling for seniorkredsen, der holdt sit første møde 21. november, hvor emnet var "Kierkegårds kamp mod den officielle kristendom". Arbejdet stoppede hurtigt igen på grund af, at Knud Hansen netop i denne periode sygemeldtes.

KFUK-spejdere

KFUK-troppen blev ledet af Mettegrethe Parkild, mens KFUK-flokken fik mange personskifter undervejs i denne periode. Anita Jeppesen afløstes oktober 1970 af Kirsten Vibeke Beck-Friis, der selv afløstes fra marts 1971 af Pia Boysen.

1970 fik pigespejderne lov til at sælge juletræer, men de skulle – modsat hvad de ikke gjorde sidste år – rydde ordentlig op og følge kirketjenerens anvisninger. Derfor krævede menighedsrådet 200 kr. i depositum og udpegning af en voksen ansvarlig. Også 1971 fik de tilladelse til at sælge juletræer fra pladsen foran kirken – dog først søndage fra kl. 11.30.

KFUM-spejdere

KFUM-gruppefører var Svend Vestergård Svendsen – fra marts 1971 blev troppen ført af Finn Duris, men igen fra 1971 var Svendsen eneste kontakt. KFUM Helleruplund-gruppe fejrede sit 20 årsjubileum ved en fest 10. oktober 1971 på Munkegårdsskolen. 8. november 1968 stiftede man Foreningen Dyssegård og Helleruplund KFUM spejders Venner.

Helleruplund Ungdom havde ligget i dvale siden efteråret 1970 – så KFUM-spejderne fik lov til at benytte deres lokale i kirkens kælder indtil videre.

Arbejdet for sognets ældre

Der var ingen grund til at ændre så meget – de velkendte og velbesøgte månedlige sammenkomster for ældre 2. tirsdag i måneden undtagen i sommerperioden, julefesten for ældre samt den årlige udflugt/skovtur for ældre stod uændret på programmet. I 1971 skete det særlige, at julefest for ældre og juletræ for børn slås sammen. Udflugterne gik 1966 til Helsingør, 1967 til Schweizerhuset i Herthadalen, 1968 til Stevns, 1969 til Nøddebo, i 1970 til Gilleleje og i 1973 til Færgekroen "Bi lidt" i Frederikssund – de "glemte" år ikke fordi turen ikke blev afholdt, men man nåede ikke at beslutte udflugtens mål ved Helleruplundbladets deadline.

De ældre måtte affinde sig med, at menighedsrådet måtte prioritere sine midler og i 1968 prioriterede rådet Helleruplundbladet højere end de ældres skovtur, der så ikke kunne få et tilskud fra kirkekassen.

Fra 1971 indførtes adventsfest for ældre med kaffebord, tale og Luciaoptrin. Der startedes i vinteren 1966/67 på frivillig basis en hobbyklub for ældre, der mødtes 2 gange om måneden i menighedshuset – dog ikke i sommerperioden – og som selvfølgelig sluttede foråret med en udflugt.

Menighedsplejen

Menighedsplejen bevarede sin permanente indsamlingsblok i kirken. Menighedsplejen havde som formand pastor Finnerup og som kasserer købmand Martin Christensen gennem hele perioden.

Der var taget hul på diskussionen om, hvad et rådighedsbeløb i menighedsrådets kasse måtte benyttes til. Det kom også til at spille en rolle i den næste periode. De næste menighedsråd måtte sande, at det kunne være svært at opnå fodslaw i et menighedsråd – der måtte flere gange afstemninger til for at finde en løsning eller i det hele taget få afsluttet en sag. Det lykkedes i de fleste tilfælde – men det skete, at rådsmedlemmer insisterede på at få ført egne synspunkter til protokols, så også eftertiden kunne læse dem. For samtiden havde svært ved det – der gik længe før referater af menighedsmøder blev gjort offentlige.